

Vakantieproject Visio De Blauwe Kamer

Visio 

**Kom jij mee
vakantieviere
n met onze
superleuke
kinderen en
jongeren?**

Elk jaar maken we thuiswonende kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking blij met een vakantie op het terrein van Visio. Op vakantie gaan is voor hen namelijk niet vanzelfsprekend.

Daarom toveren we het schoolgebouw van Visio om tot een vakantie-resort waar we ze

een onvergetelijke tijd bezorgen!

Niet alleen fijn voor de kinderen, ook hun ouders hebben even vakantie. Ze weten dat hun kind in goede handen is bij ons.

We organiseren verschillende activiteiten, ondernemen uitstapjes en maken er samen een toptijd van. Smiles gegarandeerd!



Gezocht; vrolijke vrijwilligers die zin hebben in vakantie

Dit vakantieproject doen we **niet alleen maar samen** met superleuke vrijwilligers. Per vakantie-ganger zetten we 1 vrijwilliger in die er samen met de groepsverantwoordelijke een fijne tijd van maakt voor de kinderen. Onze vrijwilligers en de kinderen zijn **echt maatjes**. Ze gaan zwemmen of wandelen, maken een uitstapje en vormen samen een hecht team. Kortom: ze hebben veel lol.

Twee keer per jaar organiseren we vrolijke vakantieweken voor kinderen met een visuele en een verstandelijke beperking. In de zomervakantie zijn dit twee weken met plek voor +/- 50 kinderen en in de herfstvakantie is dit één week met plek voor +/- 35 kinderen. Als vrijwilliger ben je **van onschatbare waarde**. Een opleiding of ervaring heb je niet nodig, maar breng wel je enthousiasme, creativiteit en inlevingsvermogen mee!

We verdelen de vakantiegangers over groepen van 6-8 kinderen. Je werkt samen met andere vrijwilligers onder **coachende begeleiding** van een ge-diplomeerde en ervaren groepsverantwoordelijke.

Iets voor jou?

Het vakantieproject in de zomer duurt 2 weken en in de herfst 1 week. Vakantiegangers en vrijwilligers kunnen er voor kiezen om 1 of 2 weken te blijven.

Natuurlijk mag ook jij als vrijwilliger blijven slapen. Zie je het al voor je, 's avonds gezellig kletsen bij het kampvuur? Wij zorgen ook voor wat lekkers te eten en je mag samen met de kinderen en andere vrijwilligers deelnemen aan leuke activiteiten. Aan het einde van het vakantieproject ga je naar huis met een hart gevuld met waardering, geluk, plezier en gezelligheid. En je ontvangt een kleine vergoeding per dag.

Hoor het van een vrijwilliger:

Maarten: de sfeer is geweldig

"Mijn moeder is al jarenlang vrijwilliger bij het vakantieproject. Na een dagje meelopen, ben ik meteen teruggekomen.

De gezamenlijke missie om met elkaar te zorgen dat ouders op vakantie kunnen en de kinderen een topvakantie hebben, spreekt mij erg aan.



Maar het is vooral de sfeer die geweldig is. Zowel voor de deelnemers als de vrijwilligers wordt echt een vakantie-sfeer gecreëerd. Sommige andere vrijwilligers zijn echt vrienden geworden, ook buiten het project. We hebben enorm veel lol samen. Het voelt aan als een geoliede machine. Als ik naar bed ga voel ik me moe, tevreden en blij.

Het vakantieproject is een geweldige ervaring waar je voor een jaar gespreksstof aan overhoudt. Je bouwt echt een band op met jouw vakantiemaatje. Daarnaast kunnen de ouders (die dag in dag uit de zorg hebben voor deze deelnemers) even bijtanken. Dat maakt dat me elk jaar opgeef om deze ouders, deelnemers, mijn collega-vrijwilligers en mijzelf een fijne vakantietijd te bezorgen."

Jorinda: je komt in een warm bad terecht

"Voordat ik hier vrijwilliger werd liep ik stage bij Visio Onderwijs. Daar hoorde ik al veel leuke verhalen over het vakantieproject.

Vooraf was ik eerlijk gezegd wel een beetje bang dat je veel zou moeten op een dag. Maar dat valt reuze mee. Je doet allerlei leuke activiteiten die eerder energie geven. Ik ben 's avonds zeker niet uitgeput, want er zijn overdag meerdere momenten waarop we het allemaal even rustig aan doen.



Tijdens het vakantieproject is iedereen heel vrolijk en gezellig. Het voelt als een warm bad. Er worden ook meerdere avonden georganiseerd door en voor vrijwilligers. Dat vind ik altijd de leukste avonden. We doen veel spelletjes en helpen elkaar daar waar nodig.

Tot slot wil ik zeggen: ga mee! Geef het een kans, zeker als je de doelgroep leuk vindt. Je wordt ook goed begeleid als je iets spannend of lastig vindt. Mocht je twijfelen, kom dan eens een keer een dagje meelopen."



Wij horen graag van jou

Ben of ken jij iemand die het leuk vindt om één-op-één begeleiding te bieden aan een van onze kinderen of jongeren met een visuele, verstandelijke en lichamelijke beperking? En ben je bij voorkeur 16+ en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Dan horen wij graag van jou.

Informatieavond

Geïnteresseerd? Kom dan naar de **informatieavond bij Visio De Blauwe Kamer** aan de Galderseweg 65 in Breda. Wanneer deze avond is, lees je op www.visio.org/vakantieproject. Meld je via de mail aan: alidavanwijland-verwijs@visio.org. Ook als je vragen hebt, kun je bij Alida terecht.

Kijk voor meer informatie op www.visio.org/vakantieproject of scan de qr-code.



Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

Volg ons op:



Mirjam: Een uniek project

"Twee weken.....zomaar ergens in Breda. "Dag alledag", welkom in de bubbel die Visio Vakantieproject heet. Binnenstappen in een school die binnen enkele uren verandert in een waar vakantieparadijs. Welkom lieve kinderen/deelnemers, houdoe hardwerkende papa's en mama's die 24/7 klaar staan voor jullie kind; ga en geniet! Er wordt nu gezorgd voor jullie "allesje" en jullie mogen op afstand in alle rust genieten en meegenieten.

Iedere deelnemer is bij ons uniek. Ondanks hun beperkingen kijken wij vooral naar de mogelijkheden en wat er kan om keer op keer een lach te laten verschijnen op hun gezichten. Het zijn vooral de kleine dingen die al snel een grote glimlach tevoorschijn toveren. De brandweer, politie, het disco-zwemmen, de snoezeldieren, zomaar een fijne wandeling in het bos of langs de Markt en voor velen als hoogtepunt het dagje Efteling. Dit alles met 1-op-1-begeleiding en aandacht die er continu is. Samen lachen, samen huilen want ook dat hoort er soms bij."

"Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij de vele lieve vrijwilligers, die veelal een deel van hun vakantie opofferen voor dit mooie project. Niets is te veel om er samen, met én voor elkaar, iets moois van te maken, keer op keer. Zelfs als alle deelnemers slapen, zijn er regelmatig leuke vrijwilligers-activiteiten die het gevoel van "samen" nog mooier maken. Het zijn wij die het project maken tot wat het is!"



Emmy: ontroerd door de dankbaarheid

"Een oud-collega vertelde mij over het project en ik was meteen enthousiast. Er hangt een gezellige sfeer en elke vrijwilliger zet zich in voor een fijne tijd voor de kinderen. 's Avonds trekken de vrijwilligers samen op en zijn er veel leuke activiteiten. Vooral de dankbaarheid van de ouders is mij bijgebleven. Ik was ontroerd toen ik zag hoe blij het meisje waar ik voor zorgde en haar ouders waren om elkaar weer terug te zien. Haar ouders hebben me uitvoerig bedankt. Ze waren zo blij dat hun dochter zo kon genieten van een fijne vakantie met lotgenoten."

"Aan mensen die twijfelen aan de slag te gaan als vrijwilliger, heb ik het **volgende advies: gewoon doen!** Het is mooi dat je door zoiets kleins, namelijk er zijn voor iemand, zoveel kan betekenen. Daarnaast is het supergezellig met de andere vrijwilligers en leer je veel nieuwe mensen kennen."

